

Centraal

Eenentwintigste jaargang
September 2014



'T CENTRUM
INLOOPHUIS

Nieuwsbulletin van 't Centrum

Inloophuis voor een drankje, gezelligheid en een warme maaltijd

Column van Kelly



"Kelly"

Honden zijn goed voor de gezondheid van mensen. Dat wisten jullie niet hé? Dat mensen en honden al eeuwenlang samen leven is wel bekend, maar dat het hebben van een hond goed voor je gezondheid is?

Ik heb in de vakantie veel gelezen, tv gekeken en op de computer gezocht en uit een studie van professoren is gebleken dat honden het stress niveau bij mensen kunnen verlichten. Verder bewegen hondeneigenaren meer dan mensen zonder hond. Een hond moet je namelijk dagelijks meerdere malen per dag uitlaten. Wandelen is dus niet alleen leuk voor de hond maar ook gezond voor z'n baas. Ik las ook nog iets ingewikkelds. Het verzorgen van een hond en hem aaien kan endorfine produceren. Endorfine is een hormoon dat pijn verlicht en stress bestrijdt. En dat is nog niet alles. Het zorgt ook voor een gevoel van geluk en blijdschap. En natuurlijk voorkomt een hond eenzaamheid.

Omdat een hond aandacht en verzorging nodig heeft en altijd voor je klaar staat om te luisteren naar je verhalen (ook al verstaat die er niks van) zijn ze erg goed tegen eenzaamheid. 97% van de mensen praat regelmatig tegen z'n huisdier. Niet z'n goudvis maar tegen honden en katten zeker. Dat helpt enorm tegen een gevoel van somberheid of eenzaamheid.

Het is wel duidelijk zeker. Als hond ben ik een briljant geschenk voor m'n baas en al die andere mensen die af en toe met me lopen, me aaien, knuffelen of verwennen. Eigenlijk lijk ik op 't Centrum! Daar zie ik mensen met elkaar wandelend aankomen, voor elkaar zorgen en soms elkaar zelfs een knuffel geven. Zou 't Centrum net zo goed zijn voor de gezondheid van mensen als een hond? Ik weet het wel zeker. Ik zal het die professoren eens laten weten. Honden zijn goed voor de gezondheid van mensen maar 't Centrum ook.

Kerk In De Buurtwinkel (KIDB)



Het is geweldig om te zien wat de Kerk In De Buurtwinkel (de KIDB winkel) inmiddels betekent in de binnenstad van Woerden. Vintagekleding is een nieuwe rage geworden in de samenleving. En wat is dat dan precies. Vintage is kortweg oude kleding die nieuw leven wordt ingeblazen. En dat is precies wat wij doen. Prachtige kleding tegen heel vriendelijke prijsjes VOOR IEDEREEN.

En tussen die stroom van klanten kunnen we ook regelmatig mensen helpen die even tussen wal en schip geraakt zijn. Kinderen, jongeren, ouderen, autochtonen en allochtonen. Het is een feest om te doen!

En naast dit goede nieuws is er nog een geweldig nieuwtje. Ondanks een broek, jurk, rok of shirt maar één of enkele euro's kost heeft de winkel toch al relatief veel geld opgebracht. In deze maanden wordt een deel van de opbrengst van de winkel gebruikt om het nieuwe Kamer Training Centrum (KTC) in te richten.

Het KTC is gevestigd in een prachtig pand in de Voorstraat en een samenwerking met stichting de Meerpaal en stichting Timon. Er worden binnenkort jongeren opgevangen die even niet meer thuis kunnen wonen. Ook in 't Centrum zullen deze jongeren regelmatig mee eten.

Achter de schermen 1

Maaïke van Oosterom

Maaïke is van oorsprong maatschappelijk werkster en inmiddels al weer een jaar één van de drie coördinatoren in 't Centrum. Ze runt daarnaast de **Kerk In de Buurtwinkel** waar tegen hele vriendelijke prijsjes prachtige kleding te vinden is. Op vrijdagmorgen is ze ook nog eens te vinden in de oude regentenkamer die nu dienst doet als **Gebedswinkel**. Iedereen is daar vanaf 10 uur welkom om lekker mee te zingen met een inmiddels al een jaar draaiend zang groepje.

Maaïke kan steeds meer tijd en aandacht besteden aan onze bezoekers en tal van activiteiten doordat er steeds meer mensen haar sponsoren. Haar persoonlijke drijfveer is afkomstig uit de Bijbel. Jesaja 58:7 *'Ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen en dat u hulpelozen, armen en ontheemden in uw huizen ontvangt. Geef kleren aan wie koud hebben en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben.'*

Wij willen Maaïke graag helpen om haar missie in t Centrum te verwezenlijken. Wilt u haar en ook ons steunen met het steeds omvangrijker wordende werk in en rondom 't Centrum? Het kan vanaf nu door gebed, mee te leven met haar en onze werkzaamheden en hulp om de financiële middelen bijeen te brengen. Veel mensen steunen haar al met een automatische gift van €10,- per maand. Minder of meer mag.

Ons bank (IBAN) nummer is: **NL44 INGB 0000 184789** tnv **Diaconale Stichting JOAC**. Woerden ovv Maaïke.



Achter de schermen 2

Jacco de Bruijn

Iedereen kent dit gezicht natuurlijk. Jacco is op dit moment de langst 'zittende' coördinator én drijvende kracht achter veel ontwikkelingen van 't Centrum.

Wat niet iedereen weet is dat Jacco achter de schermen, samen met Marjan van Beek en zijn vrouw Linda, de grote motor is achter al die prachtige bijzonder evenementen die elke maand op zaterdag georganiseerd worden.

Minder goed nieuws is dat Jacco de laatste tijd veel getobd heeft met zijn gezondheid. Onverklaarbare duizeligheid gevolgd door valpartijen en zelfs een bekkenbreuk.



Achter de schermen 3

Minke Velthuis

Voor sommigen is ze al een bekend gezicht. Minke heeft enige tijd gelden een jaar stage gelopen 't Centrum, inloophuis. Minke is nu afgestudeerd aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk en is onze Missionair – Pastoraal Buurtwerker in de binnenstad van Woerden. Samen met het beheerdersechtpaar Corrie & John Tamerus is Minke gestart in het nieuwe Kamer Training Centrum (KTC) voor jongeren aan de Voorstraat in Woerden (boven de Rode Winkel).

Minke was al vaak te vinden in 't Centrum maar zal met 'haar' jongeren weer regelmatig aanwezig zijn en mee eten. Voor de begeleiding van de jongeren zijn vrijwilligers nodig als 'Goede buur'. Op dit moment hebben zich al meerdere echtparen aangemeld om deze taak op zich te nemen. Goed nieuws!!



Achter de schermen 4



Janet Fraser

Janet is al drie jaar één van de vaste vrijwilligers in 't Centrum. Als gastvrouw blinkt ze uit met haar altijd stralende glimlach.

Wat niet iedereen weet is dat 't Centrum is gevestigd in één van de oudste panden van Woerden. Het oude Weeshuis Woerden dat een rijke geschiedenis kent van veel spannende verhalen en gebeurtenissen. Weeskinderen met tal van avonturen. Een weeswonderkind waarover meerdere boeken geschreven zijn, de Franse soldaten die jarenlang het weeshuis als kleine kazerne hebben gebruikt en oudelieden waarvan het verhaal gaat dat één van hen een schat verstopt heeft in of ergens rondom het pand.

Wat ook niet iedereen weet is dat Janet een speciale rol en taak heeft. Al ruim een jaar verzorgt ze op dinsdag en woensdagmiddag, na afspraak, gratis een rondleiding door het Weeshuis en vertelt als geen ander veel van de verhalen over de geschiedenis van het weeshuis en het wonderkind van Woerden.

Voor een afspraak kunt u mailen naar info@inloophuiswoerden.info

Overdenking 'Ik zie GOUD in jou!

1 Petrus 4:11 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.

Ik zie GOUD in jou. Iemand stuurde in de afgelopen maanden een mailtje met dit mooie bericht. Ik zie GOUD in jou... Achter het berichtje zat een link naar dit al wat ouder liedje van Gerald Troost. Het was en is een knipoog die gaat over alle bezoekers die elkaar helpen. Vrijwilligers die onbaatzuchtig uren in de keuken staan om te koken of de afwas te doen. Vrijwilligers die in de winkel staan of achter de bar. Mensen die hun goede kleding langsbrengen om even later voor een prikkie weer verkocht te worden in de Kerk In de Buurtwinkel. Bestuursleden die achter de schermen zorgen dat alles geregeld is. We staan klaar voor elkaar. Het maakt niet uit of je lid bent van het bestuur, bezoeker, klant, vrijwilliger of coördinator. We leggen een arm om elkaars schouder als het nodig is. We lachen met elkaar. Huilen met elkaar. We geven om elkaar en vergeven elkaar....

Ik zie GOUD in jou.

Want ik zie God door jou.
Ik zie goud want jij bouwt op de rots.

Ik zie jou gaan. In Jezus Naam.
Geruisloos in stilte, verwarm jij de kilte om jou heen.

Ik zie jou gaan. Geduldig en trouw.
Bezielde en bewogen, met vuur in jouw ogen.
Ik heb respect voor jou

Geef nooit op. Kijk naar boven
Kijk door de wolken. Dwars door de zorgen en
voel de zon die schijnt.

Geef nooit op en vervolg jouw reis.
Op weg naar de eindstreep. Op weg naar een groot feest..... en de hoogste prijs.

Wil je het liedje horen. Kijk dan op de website www.weeshuiswoerden.nl **Ik zie GOUD in jou!**



Wist u dat.....

.... Alle nieuwtjes over weekmenu's, evenementen, foto's, het jaarverslag en zelfs deze Centraal te vinden is op onze **website**:

www.inloophuiswoerden.info
of
www.weeshuiswoerden.nl

Evenementen agenda 2014

- Zaterdag 20 september BBQ Verzorgd door de Heren van de Ronde Tafel.
- Zaterdag 1 november Indische maaltijd
- Zaterdag 6 december Sinterklaas
- Zaterdag 20 december Kerst diner.

VACATURES:

DRINGEND!!...

Het Inloophuis

- Gastvrouw/heer dinsdagavond 19 – 22 u (om de week)
- Vrijwilliger PR / communicatie en fondswerving.

Interesse?

Bel of mail met Corrie

corrie@inloophuiswoerden.info

Overige vacatures

... **Vrijwilliger(s)** voor de Kerk In De Buurtwinkel (dinsdag 14 -17 uur)

Plaatjes en praatjes

De bezoekers van 't Centrum kregen een uitje cadeau van wethouder Duindam van de gemeente Woerden. Een kijkje achter de schermen van de geschiedenis van onze stad. We hoorden het verhaal van een perfecte gids die ons meenam naar het stadsmuseum en vervolgens via de kerktuin achter de Petruskerk naar het grote Romeinse schip in de haven van Woerden. Tijdens een tocht door de singel hoorden we alle details.

In 2002 werden diverse gebouwen in de binnenstad gesloopt, waarna de archeologen startten met de eerste opgraving op het Kerkplein. Daarbij vonden zij diverse grachten (uit verschillende periodes) die rondom het castellum lagen. Ook werd de fundering van de toegangsweg naar (de hoofdpoot van) het castellum gevonden.

In 2003 werd opnieuw in de Woerdense binnenstad gegraven. Bij opgravingen op de Nieuwe Markt werden de resten van een Romeins schip ontdekt, de Woerden 7. Enige tijd later brachten de archeologen groot nieuws naar buiten: "Er zaten roeiers in de Woerden 7". Het bleek het eerste Romeinse vrachtschip te zijn met roeibankdragers en bevestigingspunten voor roeiriemen. Het nieuws werd gebracht in alle nationale en vele internationale media. En wij? Wij hoefden niet te roeien. Onzichtbaar werden we door een elektrische motor in deze mooie boot rond gevaren.

Als u mee wilt genieten kunt u tientallen foto's terug vinden op onze website www.inloophuiswoerden.info of www.weeshuiswoerden.nl



Gezocht kleding & schoenen

We kunnen zoveel goeds doen met uw kleding. Voor de één is het de manier om degelijke en warme kleren te kunnen blijven dragen. Voor de ander is het de nieuwe rage 'Vintage' (oude kleding met een nieuw leven). Met de opbrengst doen we weer geweldige dingen.

Wilt u uw kledingkast nog eens goed bekijken? Alles wat kwalitatief goed is en schoon ontvangen wij graag voor onze winkel. Tijdens de openingstijden van de winkel en het inloophuis kunt u de **kleding of schoenen** afgeven of achterlaten in de grote mand in de hal. **Bedankt voor uw medewerking.**

80 bezoekers bij optreden Lev Shelo

Het was één groot feest. Het optreden van de Amerikaanse band "Lev Shelo" op het prachtige binnenplein van de Meerpaal / 't Centrum. Er waren bijna 80 bezoekers.

Lev Shelo" (betekend "Zijn hart" in 't Hebreeuws). Een band uit California USA die geleid wordt door worshipleader Corry Bell en die in Europa op tournee waren. Met een authentieke Joodse sound verzorgden ze een schitterende praise en worship concert met de bedoeling om in deze bijzondere tijden een ander geluid te laten horen over het land en volk Israël. Wilt u iets van hun muziek horen dan kunt u dat nog vinden op de website www.inloophuiswoerden.info of www.weeshuiswoerden.nl



Wist u dat.....

Openingstijden inloophuis:

- **Dinsdag** van 10.00 tot 15.00 & van 16.00 tot 22.00 uur
- **Woensdag** van 09.30 tot 15.00 & van 16.00 tot 22.00 uur
- **Donderdag** van 10.00 tot 15.00 & van 16.00 tot 22.00 uur
- **Vrijdag** van 10.00 tot 15.00 & van 16.00 tot 22.00 uur

Gezamenlijke warme maaltijd € 4,00

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
om 18.00 uur

Gezamenlijke lunch € 2,00

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
om 12.30 uur

Openingstijden KIDB winkel

Kleding kopen of even een praatje en
een gratis bakkie koffie?

- **Dinsdag** van 14.00 tot 17.00 u
- **Woensdag** van 9.30 tot 17.00 u
- **Donderdag** van 14.00 tot 17.00 u
- **Vrijdag** van 14.00 tot 17.00 u
- **Zaterdag** van 12.00 tot 16.00 u

Let op: Vrijdag ochtend van 10.00 tot
12.30 geen vrije inloop maar wel
zingen in de Gebedswinkel en
Schilders club in 't Centrum

Colofon

Colofon

Centraal is een uitgave van diaconale st..JOAC
t.b.v. inloophuis 't Centrum.
Hogewoerd 3a
3441 BE in Woerden.
Tel. 0348-434053

Website: www.weeshuiswoerden.nl
mail: info@inloophuiswoerden.info
mail: corrie@inloophuiswoerden.info
mail: jacco@inloophuiswoerden.info
De redactie: John Tamerus

Alstublieft! Help ons financieel gezond te blijven.

Vragen over onze financiële situatie?

Mail: margrietvanburen@hotmail.nl

Ons bank (IBAN) nummer is:

NL44 INGB 0000 184789

tnv Diaconale Stichting JOAC. Woerden.

De Centraal via E-mail? Wilt u voortaan de Centraal elektronisch ontvangen geef dan u E-mail adres aan ons door met de vermelding dat u voortaan de Centraal via E-mail wilt ontvangen. Wij zorgen er dan voor dat u de Centraal voortaan via mail ontvangt. U kunt u reactie sturen naar m.amahorseya@hotmail.com



'T CENTRUM
INLOOPHUIS