

Centraal

Drieëntwintigste jaargang
December 2016

Nieuwsbulletin van 't Weeshuis Woerden
Inloophuis – Opvang – Kerk in de Buurtwinkel – Gebedswinkel



'T CENTRUM
INLOOPHUIS



DE MEERPAAL



KIDB
KERK IN DE BUURTWINKEL



Bericht van de voorzitter

Aan het eind van dit jaar slaan we wéér een bladzijde om. Maar dit keer beginnen we echt aan een nieuw hoofdstuk. Een hoofdstuk dat het kenmerk heeft van samenwerken, samengaan en anders zijn. Uiteraard niet geheel onverwacht. In vorige nieuwsbrieven hebben we het al aangekondigd.

De samenwerking en ook samenhang tussen Inloophuis 't Centrum, stichting de Meerpaal, de Kerk In de Buurtwinkel en de Gebedswinkel zijn van plannen veranderd in daadwerkelijk samenwerken. Op bestuurlijk niveau maar ook in de dagelijkse praktijk. De gemeente Woerden stimuleert deze nieuwe samenwerkingsverbanden en financieel bewandelen we op deze manier creatieve wegen om onze toekomst veilig te stellen. In deze laatste nieuwsbrief van 2016 nemen we u mee in alle ontwikkelingen.



Marc Angenent
Voorzitter

Ontwikkelingen die ons helpen om alles nog soepeler te laten verlopen voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. We zijn dankbaar voor de vele vrienden en betrokkenen van het Inloophuis, de KIDB-winkel en de Meerpaal. We zijn dankbaar voor nieuwe professionele partners zoals het Leger des Heils en stichting Timon die een ontzettend belangrijke rol spelen bij de professionele zorg die met regelmaat nodig is voor onze gasten in de opvang of in het Inloophuis.

Kwetsbare mensen, van wie het leven om heel verschillende redenen uit de rails is gelopen, kunnen bij ons terecht voor opvang, een maaltijd, kleding, een persoonlijk gesprek, professionele hulp en soms gewoon een arm op hen heen. Onze gasten en ruim honderd vrijwilligers maken dit tot een dagelijks festijn.

In een tijd waar verborgen armoede een groeiend probleem is, waar vluchtelingen opgevangen en geholpen moeten worden en waar mensen soms weer een doel in hun leven moeten ontdekken kunnen wij geheel anders zijn. Onze besturen, onze vrijwilligers, onze partners en onze gasten hadden de moed om anders te zijn. De moed om te veranderen en mee te gaan met de tijd en de problemen in onze samenleving. Hierdoor beginnen we allemaal aan een soort tweede jeugd. Fijn voor de buurt, fijn voor de stad en fijn voor al onze bekende en nog onbekende gasten.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen met U dit belangrijke werk nog beter dan voorheen kunnen verrichten. Ik dank God bovenal voor zijn zegen en u van harte voor uw inzet, uw betrokkenheid, hulp en medemenselijkheid. Namens het bestuur wens ik u alle goeds en Gods onmisbare zegen voor de komende feestdagen en het nieuwe jaar 2017.

Anders zijn

*Eens zal het anders zijn
Je hart zal niet meer eenzaam zijn
Het zal anders zijn*

*Ik heb je lief
Eens zal het anders zijn
Je hartepijn verdwijnt
Het zal anders zijn*

*Ik hou van jou
Nu alles anders is
Er geen hindernis meer is
Nu ik ook anders ben
Ik hou van jou!*



Verboden te eten in het Inloophuis???



Hoe kan het gebeuren dat dit bord in het Inloophuis hing? Drie wekenlang werd er niet gekookt en bijna niet gegeten in het Inloophuis.

Er werd hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe keuken. Voor veel koks zal dit een verademing worden want het gasfornuis en de oven waren echt aan vervanging toe.

Een keukencommissie heeft zich in het afgelopen jaar gebogen over de plannen voor de toekomst. De keuken en de apparatuur was sterk verouderd. Elke dag lunch en warm eten koken voor gemiddeld zo'n dertig gasten vraagt om een professionele keuken. Er is nagedacht over slimme opbergruimte, vernuftige opbergssystemen, praktische werkgelegenheid, maar zeker ook die oven en het gasfornuis zijn meegenomen.

Drie weken werd er gehakt, geboord, getimmerd, getegeld en geverfd. En al die tijd was het creatief zoeken naar een goede plaats waar de hongerige monden gevoed konden worden. Maar het is allemaal gelukt.

Een ongelooflijk mooie keuken en een ongelooflijk mooi aangrenzend kantoortje voor de coördinatoren. Iedereen die bijgedragen heeft aan het realiseren van deze keuken.... BEDANKT!!!

Komt er een vierde opvanglocatie?



De vraag naar opvangplaatsen is groter dan het aanbod. Op dit moment worden onze gasten opgevangen op drie locaties in Woerden. In het oude Weeshuis Woerden aan de Havenstraat, in het kamertraining centrum aan de Achterstraat en aan de Leidsestraatweg. De negen beschikbare bedden blijken niet genoeg.

Daarom worden er op dit moment gesprekken gevoerd met stichting Elsa. www.stichtingelsa.nl De Elsa Hoeve is gelegen aan Barwoutswaarder 51 Woerden en kan ons mogelijk helpen aan vier tot vijf extra bedden.

In de Elsa hoeve is ook een ambachtscentrum ingericht waar jongeren en volwassenen met meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op kunnen doen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Overdenking Geheel anders?

Efeze 4:20, waar staat: "Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen."



Gij geheel anders. Betekent dat ook dat je niet rookt, niet drinkt, niet danst en geen piercing draagt? Of maakt dat allemaal niet uit omdat anders-zijn van binnen zit? Mag je misschien juist alles, omdat je 'vrij' bent in Christus? Is het soms zelfs helemaal verkeerd om je keurig aan allerlei regeltjes te houden omdat je dan net zo 'vroom' bent als de farizeeërs?

Heb jij weleens stilgestaan bij de woorden in Efeze 4:20, waar staat: "*Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.*" *Hoe doe je dat in deze tijd, anders zijn?*

De profeten van het Oude Testament waren geen hoogdravende filosofen of theologen. Zij spraken over weduwen en wezen, over eerlijke rechtspraak door de rechters, over de dingen die op het marktplein plaatsvonden. Ze spraken over dingen van alle dag. Over eerlijkheid, trouw en de bescherming van kinderen en andere kwetsbare mensen in de maatschappij. Zij kenden hun tijd door en door en durfden de dingen bij naam te noemen en er iets aan te doen. Ze stonden in contact met de toenmalige cultuur, maar als het nodig was gingen ze er ook dwars tegen in. De valse profeten bedekten de wonden en verkondigden 'vrede, vrede' terwijl er geen vrede was (Jer. 8:11).

Ook Jezus kende zijn tijd en ging de confrontatie niet uit de weg. Als we het zout der aarde willen zijn, een lichtje in een soms donkere wereld dan moeten wij ook anders durven te zijn. En wat is dat anders zijn dan? Daar is de bijbel helder over. Het gaat om geloof, hoop en liefde. In 1 Korintiërs 13 staat het zo beschreven:

De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerd heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit.

Is dat geen prachtige leidraad om het oude jaar mee af te sluiten en een nieuw jaar mee te beginnen? Gij geheel anders!

De winter staat nu echt voor de deur in de Kerk In De Buurtwinkel

Het is koud buiten. De winter staat nu echt voor de deur. We staan er niet bij stil maar niet iedereen zit bij een warme kachel met een dikke trui. Niet iedereen heeft een lekkere winterjas, goede winterschoenen en een warme trui.

De Kerk In De Buurtwinkel is er voor iedereen. Er zijn prachtige kleren te koop voor zachte prijsjes. Iedereen is welkom. We zijn er ook voor mensen die het hard nodig hebben om voor heel kleine prijsjes deze winter weer in warme kleren te lopen. Onzichtbaar kunnen we op deze manier ontzettend veel mensen helpen en met de opbrengst worden tal van goede doelen gesteund in en rondom het weeshuis. We blijven op u rekenen voor mooie schone kleding, schoenen en sieraden die u niet meer gebruikt en wilt bestemmen voor het goede doel.



Zo zijn onze manieren

Soms denken we weleens dat het allemaal vanzelf gaat. Dat het vanzelfsprekend is dat we het goed hebben met elkaar. Dat het vanzelfsprekend is dat we goed zijn voor elkaar. Dat iedereen zich veilig en plezierig voelt in onze omgeving. Maar dat is niet zo.

We zijn allemaal verschillend. De één vindt dit leuk of lekker en de ander juist wat anders. Dat mag en maakt het allemaal juist leuk. Als we elkaar maar de ruimte geven. Goed zijn voor elkaar is soms hard werken. Maar...het is het meer dan waard!

Bedankt dat jullie daar het afgelopen jaar allemaal zo goed je best voor gedaan hebben!



Het inloophuis is een plek voor iedereen!

Om dat te blijven zijn dit onze manieren:

We behandelen elkaar zoals we zelf ook behandeld willen worden, dus....

- **Goed** dat je hier altijd vriendelijk voor elkaar bent
- **Fijn** dat je een ander altijd wilt helpen
- **Mooi** dat je alleen maar positieve dingen over een ander vertelt
- **Bedankt** dat je alleen maar achter de bar of in de keuken komt na overleg met de vrijwilligers of coördinatoren en dat je op tijd bent voor he eten.
- **Prachtig** dat je zoveel lacht met anderen, want wie geluk wil oogsten, moet humor zaaien.

Zó zijn onze manieren....

Nieuwjaarsreceptie



Op **Vrijdag 6 januari 2017 om 19.30 uur** wordt de nieuwjaarsreceptie voor Inloophuis 't Centrum, stichting de Meerpaal en de Kerk In de Buurtwinkel gehouden. In de start van het nieuwe jaar, willen we samen stilstaan bij alles waar we dankbaar voor mogen zijn. We willen proosten op de mensen voor wie alle activiteiten zo belangrijk zijn. Het programma voor de nieuwjaarsreceptie begint om 19.30 uur en zal rond 21.00 uur weer afgelopen zijn.

De nieuwjaarsreceptie wordt georganiseerd in het Inloophuis en de Kerk in de Buurtwinkel. Tijdens deze avond komen de volgende onderdelen aan bod:

- Culinaire verrassingen: Gedurende de avond worden diverse hapjes uitgeserveerd die speciaal voor u worden bereid door onze beste koks. Laat uw smaakpapillen een nieuwe sensatie beleven!
- Muziek: In de kelder kunt u genieten van het theater van de vriendschap. Diverse artiesten treden op en geven gehoor van hun talent.
- Gelegenheid om de nieuwe keuken en het nieuwe kantoor te bewonderen.

Een unieke avond, voor al onze bezoekers, gasten, vrijwilligers, partners en vrienden. Proost met ons mee op het nieuwe jaar.

Theater van de vriendschap



Het Theater van de vriendschap is uniek concept van het vriendenlegioen. www.vriendenlegioen.nl. Talenten zijn vaak onzichtbaar en dat is natuurlijk zonde. Talent moet ontwikkeld en gezien worden.

Iedereen met talent krijgt bij ons de kans dit te laten zien en het verder te ontwikkelen. In de kelder van het oude Weeshuis hebben we nu één van de eerste kleine theaters die klaar staan om nieuw talent in de schijnwerpers te zetten. Vriendschap en cultuur komen hier samen.

Iedereen is vrij om in het mini-theater muziek, cabaret of andere voorstellingen te organiseren.

Heb jij de moed om je talent aan de wereld te showen in een van onze Theaters van de vriendschap? Iedereen kan gratis de ruimte reserveren in overleg met één van de coördinatoren of Joost Grundmann als theater director joost@inloophuiswoerden.info

GEVONDEN Junior beheerder kamertrainingscentrum

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor een enthousiaste vrouwelijke junior beheerder voor het kamertrainingscentrum aan de Achterstraat in Woerden. En we hebben ze gevonden.

Janneke van der Maas tekende het samenwerkingscontract met de Meerpaal en is vanaf 1 januari 2017 de nieuwe beheerder van het kamertrainingscentrum locatie Achterstraat.

Janneke heeft een HBO-Opleiding 'Docent Beeldende Kunst en Vormgeving' afgerond aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en werkt nu als docente beeldende vorming aan de Goudse Waarden.



Marijke Kleinveld Secr. St de Meerpaal & Janneke vd Maas tekenen het samenwerkingscontract

Bericht van de penningmeester



We doen er alles aan om financieel gezond te blijven. Nieuwe vormen van samenwerking moeten ons minder kwetsbaar maken en ook professioneler. De kosten gaan daarbij vaak voor de baten uit.

Alstublieft! Help ons om financieel gezond te blijven en ons werk te kunnen blijven doen.!

Met alle veranderingen zijn we er nog niet. We staan nog voor dezelfde taak en dezelfde uitdagingen. Doet U weer mee?

Stichting JOAC Woerden heeft de ANBI status, uw bijdrage is dan ook aftrekbaar als gift. Vragen over onze financiële situatie? Mail: margrietvanburen@ziggo.nl

Ons bank (IBAN) nummer is:
NL44 INGB 0000 184789
tnv Diaconale Stichting JOAC. Woerden.

Wist u dat

.... Alle nieuwtjes over weekmenu's, evenementen, foto's en zelfs deze Centraal te vinden is op onze **website**

www.weeshuiswoerden.nl

..... Je altijd bij ons **gratis** gebruik kunt maken van **internet**.

... We **op zoek** zijn naar particulieren, bedrijven of instellingen die één van onze evenementen per jaar voor hun rekening willen nemen door **sponsoring (€ 150,- per evenement)**

Achter de schermen

..... We iedereen, bezoeker, vrijwilligers, donateurs, sponsors, bestuursleden en alle andere vrienden ook dit jaar weer willen bedanken

**BEDANKT
VOOR JULLIE
MEDEWERKING!**

Omdenken? Anders denken? Anders zijn?

Jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Iedereen weet namelijk hoe hij die van een ander moet oplossen.

**OM
DENKEN**

Via Vrouwenhumor

Omdenken gaat om het aanpassen van het denken in beperkingen naar denken in mogelijkheden. Anders denken, Anders doen. Anders zijn. Dus niet langer beren op de weg zien, maar het tegenovergestelde.

Omdenken, laat je in een notendop zien wat omdenken betekent en hoe je dat precies doet. Om over na te denken, ideeën op te doen, op het verkeerde been gezet te worden en vooral om je eigen creatieve vermogens te prikkelen. Kortom, om te kijken, denken en vooral creëren.

De eerste stap is van een probleem een feit maken. De stap maken van ja-maar (het is niet wat het zou móeten zijn en dat is een probleem) naar ja-en (het is, wat het is en nu...).

Daarna kijk je dus welke nieuwe mogelijkheden en kansen er ontstaan door de feiten volledig te accepteren, dus volledig 'ja' te zeggen tegen de realiteit. Durf met anderen in gesprek te gaan over de kansen en mogelijkheden achter je probleem

**De deur van het geluk
gaat naar binnen open.**

Kierkegaard

**OM
DENKEN**

Houd van me als ik het niet verdien, want dan heb ik dat het hardst nodig.

**OM
DENKEN**

Zweeds gezegde

Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen.

Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws.

Ieder mens is anders! Gelukkig maar. Positieve mensen zijn gelukkiger, hebben een aantrekkelijke uitstraling en zijn heerlijk om mee om te gaan. Vervang twijfel en wantrouwen door vertrouwen en vervang negativiteit voor positiviteit. Dat klinkt allemaal eenvoudig en dat is het ook.

Maar misschien kun je onderweg wel wat hulp gebruiken. Af en toe een duwtje in je rug. En dat kan, door elkaar te helpen. Met elkaar hierover te praten in ons Inloophuis. Vol motivatie, inspiratie en ondersteuning voor een heel jaar lang. Joepie. 2017 We komen eraan!

**Echt belangrijke mensen
zijn mensen voor wie
belangrijk zijn niet
belangrijk is.**

Herman de Dijn

**OM
DENKEN**

Openingstijden, Activiteiten & Colofon

OPENINGSTIJDEN 'T CENTRUM:

- **Dinsdag** van 10.00 tot 22.00 uur
- **Woensdag** van 09.30 tot 22.00 uur
- **Donderdag** van 10.00 tot 22.00 uur
- **Vrijdag** van 10.00 tot 22.00 uur

Gezamenlijke warme maaltijd € 4,00

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 18.00 uur

Gezamenlijke lunch € 2,00

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 12.30 uur

Let op: Vrijdag ochtend van 10.00 tot 12.30 uur geen vrije inloop maar wel zingen in de Gebedswinkel en Schilders club in 't Centrum

OPENINGSTIJDEN KIDB WINKEL

Kleding kopen of even een praatje en een gratis bakkie koffie?

- **Dinsdag** van 14.00 tot 17.00 u
- **Woensdag** van 9.00 tot 17.00 u
- **Donderdag** van 14.00 tot 17.00 u
- **Vrijdag** van 14.00 tot 17.00 u
- **Zaterdag** van 12.00 tot 16.00 u

Kleding brengen? Zie ook openingstijden 't Centrum. De mand staat in de gang.



GRATIS KOFFIE-THEE

Aangeboden door de Gebedswinkel.

GRATIS 2 koppen koffie of thee in het Inloophuis op dinsdagmorgen en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Kom ook eens kijken.
Gezellig, knus en tijd voor een goed gesprek



COLOFON

Centraal is een uitgave van diaconale st. JOAC t.b.v. 't Centrum inloophuis.

't Centrum inloophuis is gevestigd aan de Hogewoerd 3A-1
3441 BE in Woerden.
Tel. 0348-434053

Website: www.inloophuiswoerden.info
www.weeshuiswoerden.nl

mail: info@inloophuiswoerden.info
mail: maaike@inloophuiswoerden.info
mail: reina@inloophuiswoerden.info

Redactie: John Tamerus

EVENEMENTEN

Houd de website in de gaten voor welke leuke activiteiten we gaan doen

www.weeshuiswoerden.nl



CREA MIDDAGEN GINETTE

Elke derde dinsdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur
De Koffie staat klaar

De Centraal via E-mail? Wilt u voortaan de Centraal elektronisch ontvangen geef dan u E-mailadres aan ons door met de vermelding dat u voortaan de Centraal via E-mail wilt ontvangen. Wij zorgen er dan voor dat u de Centraal voortaan via mail ontvangt. U kunt u reactie sturen naar

info@inloophuiswoerden.info

Bij voorbaat dank!

