

Nieuwsbulletin van 't Weeshuis Woerden

Inloophuis – Opvang – Kerk in de Buurtwinkel – OVERHOOP Koffiebrandery



'T CENTRUM
INLOOPHUIS



DE MEERPAAL



KIDB
KERK IN DE BUURTWINKEL



PASSIE EN PLEZIER

Als je iemand tegenkomt die vanuit passie leeft dan zie je dat meestal direct. Zo iemand is vaak super enthousiast en gaat helemaal op in dat wat hij aan het doen is. Hij vergeet de tijd en het plezier spat er vaak vanaf. Vraagt u zich wel eens af wat uw passie is? Wat doet u met hart en ziel?



Als je in het woordenboek kijkt naar wat passie betekent dan lees je daar, een groot verlangen naar iets, of grote liefde voor iets. Bijvoorbeeld iemand die een enorme passie heeft voor katten, voor vogels of voor hardlopen, zwemmen of puzzelen.

Voor ons betekent passie dat iemand de weg van z'n hart volgt. Iets doet waar hij goed in is en wat hem blij en gelukkig maakt. Waarbij je het gevoel hebt dat het van binnenuit komt en helemaal past bij wie jij bent. Schilderen, muziek maken, eten koken, koffie zetten, anderen helpen, iets organiseren, schrijven enzovoort. Je passie verveelt nooit en je gaat er helemaal in op. Alleen al het er mee bezig zijn geeft plezier en vervulling.

Bij alles wat we doen in en rond het oude weeshuis Woerden staat passie en plezier centraal in ons denken en doen. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om de mensen die bij ons wonen en slapen in één van de vijftien kamers die we hebben voor opvang of om bezoekers in het inloophuis, onze vrijwilligers, onze deelnemers in de koffiebrandery en de koffiebar. Samen gaan we op zoek naar ieders passie en het plezier.

Zo zien we hoe onze koks vaak vol passie aan het koken zijn voor onze bezoekers. Dat onze deelnemers er plezier aan beleven om koffie te branden en te serveren als echte barsista's. Zo zien we dat onze vrijwilligers vol passie en meestal ook met veel plezier hun rol pakken en proberen het gezellig te maken voor bezoekers en klanten te verwennen. Hoe in de 2^e hands kledingwinkel alles met liefde gesorteerd en weer verkocht wordt.

Iedereen is anders. Iedereen heeft vaak ook een heel eigen passie. Maar wat we delen is het plezier. Met elkaar, voor elkaar, **Passie en plezier**.

Dit keer zetten we deze twee zaken centraal. Veel leesplezier!



Er is zo ontzettend veel gebeurd het afgelopen anderhalf jaar dat het soms moeilijk lijkt om te bedenken hoe we het de komende herfst en winter zullen gaan doen. Ondanks alle positieve berichten weten we nog niet precies wat de komende periode ons gaat brengen. Daarom proberen we zoveel als mogelijk duidelijk te maken hoe wij het tot de zomer van volgende jaar voor ons zien.

Voor **de opvang** hebben we op vier verschillende locaties in Woerden 15 kamers/ bedden beschikbaar voor mensen die tijdelijk geen dak of thuis hebben. Mensen worden opgevangen in overleg met de gemeente en het Leger des Heils zorgt voor de professionele begeleiding bij hulpvragen. De intake gebeurt door het Leger des Heils.

De **kerk in de buurtwinkel** is vijf dagen per week open. Prachtige kleding voor kleine prijsjes in een ontzettend gezellige winkel.

De **koffiebranderij** en de **koffiebar** zijn zes dagen per week open. Een fantastisch project waarbij jongeren en ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen worden. Ze leren niet alleen professioneel koffiebranden maar ook heerlijke melanges te mengen en verpakken en als laatste worden ze opgeleid tot professioneel Barista. (H)eerlijke zelfgebrande koffie die iedereen die dit leest moet kopen en drinken. Door onze hoge kwaliteit koffie te kopen en te drinken help je onze jongeren aan het werk. Hoe eenvoudig kan het zijn!!

Het **Inloophuis** is vier dagen per week open. Op maandag wordt het inloophuis gebruikt voor het sorteren van kleding, wordt er schoon gemaakt en bereiden de koks de snacks van de week voor. Die dag zijn we dus dicht.

Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we open van 10.00 tot 16.00 uur.

- Van **10 tot 12 uur** (h)eerlijke koffie en thee met wat lekkers.
- Van **12 tot 15 uur** een stevige lunch vanaf de menukaart met standaard tosti, broodje gezond een portie frites en soep van de dag. Daarnaast ook elke dag een stevige snack van de week.
- Van **15 tot 17 uur** Happy hour met koffie, thee, frisdrank met een lekkere kaas, worst of bitter garnituur.

Meerdere avonden per week is er een warme maaltijd voor maximaal 12 personen. Voor deze avonden kan iedereen zich opgeven via het antwoordapparaat of aan de bar. Wij kijken dan naar de planning en maken een afspraak voor de dag of dagen dat er ruimte is.



Kunnen we het nog leuker en beter maken voor elkaar en met elkaar? Het is een vraag waar meermaals over gesproken wordt. De samenleving verandert. Mooie dingen verdwijnen en nieuwe zorgen en problemen worden zichtbaar. Daarom staan we eens in de zoveel jaar stil bij alles wat we doen en of het nog beter kan? In het komende winterseizoen gaan we op verschillende manieren met u en met elkaar in gesprek. We noemen dit proces "Weeshuis Woerden 2.0". Een klein Team Toekomst gaat hiermee aan de slag.

Het weeshuis Woerden is een soort verzamelgebouw waar Inloophuis 't Centrum gevestigd is, waar mensen die tijdelijk dak of thuisloos zijn opgevangen worden, waar een 2^{de} hands kleding te vinden is en waar een koffiebranderij en koffiebar gerund wordt als een begeleidende naar werk project. Een samenwerkingsverband van stichting de Meerpaal, stichting JOAC (Inloophuis 't Centrum) en het Leger des Heils.

We zijn benieuwd naar de ideeën wensen en behoeften van iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt (als bezoeker, klant, buurtbewoner, vrijwilliger, partner of stakeholder).

Het meedenken kan via de vragenlijst/ enquête die we hierbij gevoegd hebben. In het Inloophuis kunt u deze vragenlijst ook vinden evenals op onze website. Als de omstandigheden het toelaten gaan we ook een paar koffiemomenten in het weeshuis organiseren om zo ideeën en wensen te verzamelen.

Daarna gaan we natuurlijk met de uitkomsten aan de slag en gaan kijken of we het, met elkaar en voor elkaar, nog beter en nog leuker kunnen maken. Het invullen van de vragenlijst/enquête kost ongeveer 5 minuten van uw tijd. U kunt het mailen naar info@weeshuiswoerden.nl of met ons delen via de speciale enquête (brieven)bus in het Inloophuis.



BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

Gelukkig mogen we altijd op u rekenen en helpt u ons op een fantastische manier. Daar zijn we oprecht dankbaar voor. Juist in deze bijzondere en vaak ook onzekere tijd moeten we alle zeilen bijzetten om onze bezoekers, deelnemers en gasten te kunnen blijven helpen op tal van creatieve manieren. Met de hulp van veel vrijwilligers, coördinatoren en nog veel meer lukt dat ons nog steeds.

Wij **hopen** dat u ons ook nu weer wilt helpen om (financieel) gezond te blijven.

Stichting JOAC Woerden heeft de ANBI status, uw bijdrage is dan ook aftrekbaar als gift. Vragen over onze financiële situatie? Mail: margrietvanburen@ziggo.nl

Ons bank (IBAN) nummer is:
NL44 INGB 0000 184789
trv Diaconale Stichting JOAC. Woerden.



Bedankt!

Psalm 34:9

***Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.***



Veel mensen geloven ten onrechte dat we plezier en vreugde van God moeten scheiden. Het idee dat er aan de ene kant de leuke dingen van de wereld zijn zoals eten, drinken, leuke activiteiten, reizen, enzovoorts. En aan de andere kant een God die alleen moeilijke dingen vraagt. Als we zo denken hebben we het bij het verkeerde eind!

*Hoe weten we dat God van plezier maken houdt? Daar hoeven we alleen maar de Bijbel voor te openen. **God schiep plezier en vreugde!***

*Gods volk Israël had dagen van vreugde waarbij gefeest werd in de vorm van festivals. Gods volk werd opgedragen om dagen aaneen te feesten tijdens het Wekenfeest en Tabernakelfeest (Deuteronomium 16:9-17). Goed om daar eens bij stil te staan. De Israëlieten hadden de Goddelijke opdracht om te genieten van lekker eten, drinken en plezier te maken. God dreigde zelfs zijn volk te verbannen als ze hun God niet dienden met blijdschap en een vreugdevol hart. Vanwege de overvloed aan gaven.
(Deuteronomium 28:47-48)*

Zo zijn er nog heel veel meer voorbeelden in de Bijbel. God houdt van ons en wil dat we gelukkig zijn en plezier hebben. En omdat Hij van ons houdt, heeft Hij ook een kader gemaakt, waarbinnen we onze gang kunnen gaan. Daarbij draait het feitelijk om liefde.

Liefde voor God en je naaste. En wat dat betekent staat in de Bijbel mooi omschreven. Liefde is geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.

Wanneer we afwijken van Gods wil en het tegenovergestelde doen dan merken we het vaak snel. Liefde maakt dan plaats voor frustratie, boosheid, onrust, angst. We zijn ontevreden, hebben geen zin meer om de ander te helpen, zijn snel geïrriteerd en zeggen en doen dingen die het vaak alleen maar beroerder maken.

God schiep plezier en vreugde! Ook als het allemaal wat tegenzit kunnen we kiezen voor de liefde, voor passie en plezier. Maak van elke dag een feestje. Geniet van elkaar, help elkaar wees vriendelijk en goed voor elkaar, geniet van je eten en je drinken, en geniet vooral van het leven.

Dat is wat God graag ziet.

Als er ergens een winkel is waar mensen met passie werken en klanten met plezier winkelen dan is het wel in onze kledingwinkel. We staan aan de vooravond van de herfst en winter. Een tijd van regen, wind, veel lagere temperaturen en zelfs kans op hagel en sneeuw. Een periode dat we onze warmere en dikkere kleding weer op gaan zoeken.

Niet iedereen heeft een goed gevulde kleding kast. We hopen dat u uw kasten weer even goed wilt bekijken en goede winterkleding en schoenen die u niet meer gebruikt, met ons wilt delen. Met 18 vrijwilligers zorgen we dat alles netjes gesorteerd wordt zodat ook deze herfst en winter de winkel weer mooi gevuld kan worden, er spik en span uitziet en dat de klanten altijd netjes geholpen worden. **De opbrengst van de winkel wordt voor een belangrijk deel gebruikt voor armoedebestrijding en daarnaast zijn we aan het sparen voor het opknappen van de bestrating van ons binnenplein.**



Koffie en werk! Als u het leest en hoort dan denkt u waarschijnlijk aan koffie op uw werk. Of die koffie wel lekker is misschien? Bij ons is koffie werk. Juist de afgelopen anderhalf jaar was het extra moeilijk om onze jongeren aan het werk te houden en ze naar werk te begeleiden. Voor u is het makkelijk om hen aan werkt te helpen en aan het werk te houden. Gewoon door onze koffie te kopen.

Koffiebranderij OVERHOOP en koffiebar BARISTA'S, beiden te vinden in de Havenstraat in Woerden. Een sterk en uniek concept van 50/50 van het Leger des Heils en Inloophuis 't Centrum waar ook ver buiten de poorten van Woerden met veel interesse naar gekeken wordt.



Als er ergens sprake is van passie en plezier dan is het wel in de koffiebranderij en de koffiebar. Meerdere meester branders zorgen voor vier soorten (h)eerlijke koffie die samen met onze deelnemers gebrand worden. Deelnemers die zich ontwikkelt hebben tot professionele Barista's en u vriendelijk helpen in de koffiebar BARISTA'S

Juist ook in de komende donkere maanden...Denk erom. De makkelijkste manier om hen te helpen is onze koffie gaan kopen en gaan drinken.

Met het drinken van onze koffie draagt u bij aan betere kansen voor jongeren en ouderen die wij begeleiden naar werk. Zo is elke kop koffie die u drinkt ook gevuld met Passie en Plezier.

1. **Happy Hour bar vrijwilliger** voor een dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur
2. **Afwas vrijwilliger** avondmaaltijden op een dinsdag-, woensdag, donderdag- en vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
3. **Ko(o)k vrijwilliger** voor de avondmaaltijd 2^e donderdagmiddag/avond van de maand



Interesse? Mail naar mail: info@inloophuiswoerden.info of vraag naar de coördinator aan de bar bij het Inloophuis.

COLOFON

Zolang we nog niet weten wat ons kabinet in de komende maanden gaat beslissen in verband met corona blijven alle afspraken over openingstijden uitgangspunten en kan het zijn dat we toch nog moeten veranderen.



Hou daarom onze website en facebook in de gaten voor nieuws.

COLOFON

Centraal is een uitgave van diaconale st. JOAC t.b.v. 't Centrum inloophuis.

't Centrum inloophuis is gevestigd aan de
Hogewoerd 3A-1
3441 BE in Woerden.
Tel. 0348-434053
Website:

www.weeshuiswoerden.nl
www.overhoopkoffie.nl

mail: info@inloophuiswoerden.info

Redactie: John Tamerus

Enquête Weeshuis Woerden 2.0

1. Ken je het weeshuis Woerden?
 - Ja
 - Nee
2. Hoe goed ken je het weeshuis Woerden? (Meerdere antwoorden mogelijk)
 - Ik ken het van naam maar ben er nog nooit geweest.
 - Ik ben wel eens in het inloophuis geweest
 - Ik ben wel eens in de 2^e hands kledingwinkel geweest
 - Ik ben wel eens in de koffiebranderij of de koffiebar geweest
 - Ik bezoek het inloophuis regelmatig
 - Ik bezoek de 2^e hands kledingwinkel regelmatig
 - Ik bezoek de koffiebranderij/ koffiebar regelmatig
 - Ik ben vrijwilliger
3. Wat gaat er goed in het inloophuis?
4. Wat zou het inloophuis kunnen verbeteren?
5. Wat gaat er goed in de 2^e hands kledingwinkel?
6. Wat zou de 2^e hands kledingwinkel kunnen verbeteren?
7. Wat gaat er goed in de koffiebranderij / de koffiebar?
8. Wat zou de koffiebranderij / de koffiebar kunnen verbeteren?
9. Zou jij zelf iets kunnen en willen betekenen voor het weeshuis Woerden? (meerdere antwoorden mogelijk)
 - Ja, vrijwilliger zoals bijvoorbeeld koken, bardienst, activiteiten organiseren
 - Ja, (eenmalig of vast) helpen met de communicatie / PR
 - Ja, lid van het bestuur worden.
 - Nee
 - Anders, namelijk...
10. Wat zou er in het weeshuis Woerden (meer) moeten gebeuren? (Meerdere antwoorden mogelijk)
 - Vaste activiteiten bijvoorbeeld.....
 - Jaarlijkse/eenmalige activiteiten en vieringen (bijvoorbeeld
 - Anders, namelijk...
11. Voor welke activiteiten zou jij naar het weeshuis Woerden komen?
12. Hoe zou je informatie willen ontvangen over (de activiteiten) van weeshuis Woerden? (meerdere antwoorden mogelijk)
 - Website
 - Facebook
 - E-mail
 - Nieuwsbrief
 - Flyer
 - Ik hoef geen informatie
 - Anders, namelijk..
13. Hoe lang woon je in Woerden?
 - 0-2 jaar
 - 2-5 jaar
 - 5-10 jaar
 - 10-20 jaar
 - Langer dan 20 jaar
 - Ik woon niet in Woerden
14. Wat is je gezinssamenstelling?
 - Gezin met (thuiswonende) kinderen
 - Gezin zonder (thuiswonende) kinderen
 - Alleenstaand met (thuiswonende) kinderen
 - Alleenstaand zonder (thuiswonende) kinderen
15. We houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen van het weeshuis Woerden. Mogen we je gegevens noteren? Als je anoniem wilt blijven, vul deze vraag dan niet in

Naam: ...

E-mail: ...

Wil je je aanmelden voor een van onze Weeshuis Woerden 2.0 koffiebijeenkomsten Ja. Nee



'T CENTRUM
INDOPHUS

OP
OV
HO
HO



KIDB
KERK IN DE BUURTWINKEL



DE MEERPAAL