



Nieuwsbulletin van 't Weeshuis Woerden

Inloophuis – Opvang – Kerk in de Buurtwinkel – OVERHOOP Koffiebranderij



NIEUW



Oud en nieuw. Het staat alweer voor de deur. Op dergelijke momenten denk je vaak terug aan wat geweest is. Maar je denkt ook aan wat allemaal nieuw is. En in deze tijd lijkt er wel elke dag of week iets nieuws te zijn.



Nieuwe maatregelen. Een nieuwe corona variant. Een nieuw vaccin. Nieuwe regels in de horeca. Een nieuwe app op je telefoon.

Nieuw, nieuw, nieuw. Elke dag is eigenlijk een nieuw begin. We hebben de dag van gisteren achter ons gelaten en beginnen elke morgen opnieuw. Oud en Nieuw. We laten het oude jaar achter ons en beginnen opnieuw. Zo hebben we in het afgelopen jaar ook veel achter ons moeten laten en was er veel nieuw en veel nieuws. We kwamen uit een harde lock down en hadden afhaal en bezorgmaaltijden. Dat was nieuw maar toen het niet meer nodig was bedachten we wat nieuws. De menukaart zodat we bijna de hele dag door maaltijden konden serveren. Omdat we niet meer dertig mensen tegelijk in het inloophuis konden ontvangen bedachten we een nieuwe inrichting. Toen de koffiebar eigenlijk dicht moest bedachten we wat nieuws en werkten we met een balie aan de deur en Take Away koffie en thee. In de 2^e hands kledingwinkel moesten we opletten dat het niet te druk werd dus zochten we naar een nieuwe indeling.

Als we dit lezen zal er ook wel weer iets nieuw zijn omdat we afscheid moeten nemen van iets wat niet meer mag of niet meer kan. Maar eigenlijk zijn we best wel goed geworden om ons aan te passen aan al die nieuwe dingen. Vaak was dat nieuwe nog niet zo gek. We deden het **met elkaar en voor elkaar**. Dat is niet nieuw en blijft bestaan.

In deze periode staan we stil bij het nieuws van Kerst. De geboorte van Jezus, door God gezonden om licht en vrede te brengen. Soms is het heerlijk om te weten dat sommige dingen nooit zullen veranderen. De toekomst is van God en Hij houdt van ons. Op Hem mag je altijd blijven vertrouwen of het nu oud is of nieuw.





We krijgen nog vaak de vraag wat die koffie aan de muur toch eigenlijk is? is dat iets nieuws of is het juist iets ouds? We introduceerden koffie aan de muur al een tijdje geleden.

Het is eigenlijk heel simpel. Niet iedereen heeft elke dag een volle portemonnee op zak. Sommige mensen noemen het uitgestelde koffie en anderen **koffie aan de muur** of **koffie van de muur**. De eenvoud is dat je een kop koffie kan en mag kopen voor iemand die het later gratis van de muur af kan pakken. En andersom kan het natuurlijk ook. Als jij degene bent die een keer gratis koffie wilt hebben mag je het van de muur pakken.

De oorspronkelijke naam van koffie aan de muur is italiaans '**Caffè Sospeso**' en is bijna 100 jaar geleden begonnen in Napels. Iemand die financieel een beetje geluk had gehad betaalde twee bakken koffie maar dronk er maar één op. Die andere koffie mocht de barkeeper weggeven aan een persoon die even wat minder geld in zijn portemonnee had en op een later tijdstip zou binnenkomen. Al snel werd het een traditie waarbij welvarende mensen er een gewoonte van maakten om de minder bedeeden in de maatschappij ook een kop koffie te geven.

Koffie aan de muur wordt dus afgerekend door de ene klant en de volgende klant kan dus gratis een **koffie van de muur** bestellen. Eenvoudiger kan het niet en leuker ook niet. We hebben al heel, heel veel mensen op deze manier een gratis cappuccino, americano of gewone filterkoffie kunnen geven. Dat is voor velen nog steeds een beetje **nieuw** en wennen. Maar wat blijkt, geven is ook hartstikke leuk. Geven is ook een manier om dankbaarheid te tonen als je toevallig eens een keer wat ruimer bij kas zit.

Kom langs en probeer het uit. Gratis koffie geven of gratis koffie nemen. Het mag allebei in het inloophuis en in de koffiebar.

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

NIEUW



Helpen is niet nieuw maar wel elke keer weer nodig. U helpt ons al op een fantastische manier en daar zijn we oprecht dankbaar voor.

Wij doen er alles aan om financieel gezond te blijven. *Alstublieft! Blijf ons helpen om financieel gezond te blijven en ons werk te kunnen blijven doen.!*

We staan ook het **nieuwe jaar** nog voor dezelfde taak en dezelfde uitdagingen. Doet U weer mee?

Stichting JOAC Woerden heeft de ANBI status, uw bijdrage is dan ook aftrekbaar als gift. Vragen over onze financiële situatie? Mail: margrietvanburen@ziggo.nl

Ons bank (IBAN) nummer is:
NL44 INGB 0000 184789
 tnv Diaconale Stichting JOAC. Woerden.



2 Korinthe 5; 17-18 BGT

'Iedereen die bij Christus hoort, hoort bij het nieuwe leven. De oude tijd is voorbij, de nieuwe tijd is gekomen. Daar heeft God voor gezorgd. God heeft ervoor gezorgd dat het weer goed is tussen Hem en ons, dankzij Christus.'



Voor kinderen is alles nieuw. Kinderen zie je nieuwe dingen ontdekken. Ze bekijken nieuwe dingen, voelen eraan en steken het soms zelfs in hun mond. Als ze ouder worden ontdekken ze wat hun gaven zijn, wat hun bestemming is, wat voor karakter ze hebben. Ouders, opa's, oma's, broertjes, zusjes, vriendjes en de lerares op school helpen het kind door het te stimuleren, aan te moedigen of te coachen. En dan, op een dag gaat het net als bij de adelaar. Je kinderen gaan het nest uit en soms krijgen ze daarbij een zetje om ze zelfstandig te leren vliegen. Onder het vallende jong vliegt de vader of moeder adelaar om het kind op te vangen als dat nieuw avontuur nog niet helemaal lukt. Een schitterend beeld voor ouderschap en ook hoe God naar ons mensen kijkt.

Met kerst denken we aan de geboorte van Jezus. Het begin van iets dat bijna te ongelooflijk voor woorden is. Iedereen die bij Hem wil horen hoort bij het nieuwe leven. Een leven zoals God het vanaf de schepping bedoeld heeft. Dat verwijst naar een nieuwe tijd. Het moment dat de Jezus weer terug komt op aarde. In Jesaja 11 staat dat zo mooi omschreven dat het eigenlijk geen toelichting behoeft:

Als die koning komt, zal er vrede zijn. Een wolf speelt met een lammetje en een panter ligt naast een bokje. Een kalf eet samen met een leeuw en een klein kind past op beide dieren. Een koe en een beer lopen in één wei, en hun jongen liggen bij elkaar. Een leeuw eet gras, net als een koe. Een kind speelt zonder angst bij het nest van een gevaarlijke slang. Als die koning komt, doet niemand meer kwaad.

We hebben de afgelopen jaren veel nieuwe dingen gezien. We waren soms zelfs bang en ongerust over al die nieuwe dingen die op ons afkwamen. Hoe de kerst er dit jaar uitziet weten we nog niet. Hoe het volgend jaar allemaal zal gaan weten we ook nog niet. Ongetwijfeld zullen er weer dingen gebeuren die nieuw voor ons zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat de toekomst iets is van God en Hij houdt van ons. Op Hem mag je altijd blijven vertrouwen of het nu oud is of nieuw.



Lieve mensen, een heel aantal van jullie heb ik persoonlijk al mogen begroeten. Het leek ons echter toch ook leuk als ik me iets uitgebreider zou voorstellen in deze nieuwsbrief. Bij deze dus.

Mijn naam is Desirée van de Vendel en vanaf afgelopen 11 oktober ben ik vanuit het Leger des Heils fulltime gedetacheerd als coördinator van het inloophuis en de winkel. Ik heb twee dochters van 14 en 16 jaar. We wonen met z'n drieën op het mooie Landgoed Mariënwaerd te Beesd. Ik ben in Beesd geboren en getogen. Tussen 2009 en 2020 hebben we 11 jaar in Enschede (Twente) gewoond. En nu dus weer terug op ons oude honk in de Betuwe.



In het verleden heb ik de HBO-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan en ben daarna een aantal jaren werkzaam geweest in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Vervolgens heb ik diverse leidinggevende functies gehad o.a. bij een interkerkelijke reisorganisatie waar ik veel met vrijwilligers gewerkt heb. Daarna ben ik een tijdje bedrijfsleider geweest bij een rederij waar ik te maken kreeg met de horeca-wereld. Na een tussenjaar bij mijn broer in Canada gewerkt te hebben ben ik weer teruggegaan in het sociaal werk en in 2015 ben ik voor het Leger des Heils gaan werken als gezinscoach en kinder- en jeugdcoach.

Na onze verhuizing moest ik een nieuw plekje vinden bij het Leger des Heils Midden-Nederland. Toen ik in september gevraagd werd voor de functie als coördinator van het inloophuis was ik meteen enthousiast. Hier komen veel dingen die ik in het verleden gedaan heb allemaal bij elkaar. En dat dan ook nog voor het Leger des Heils, waar mijn hart ligt, samen met Stichting De Meerpaal, die staan voor doelstellingen en waarden waar ik zelf ook volledig achter kan staan. Samen met Corrie, John, Jan en alle vrijwilligers hoop ik deze mooie plek van warmte, ontmoeting en samenzijn voor onze deelnemers en gasten te kunnen behouden en zo mogelijk verder uit te bouwen. Ik hoop u binnenkort in ons inloophuis 't Centrum of in de mooie KIDB-winkel te mogen begroeten.

Met warme groet en Gods liefde,
Desirée

MAATREGELEN CORONA**NIEUW**

We hebben geprobeerd alles zo te organiseren dat we bij nieuwe coronamaatregelen zo min mogelijk hoeven aan te passen. Tot nu toe lukt dat goed. Met de huidige stand van zaken houden we ons aan de volgende spelregels:

Inloophuis Het is fijn als u een QR-code kunt laten zien. Het is niet verplicht bij ons, maar wordt wel zeer gewaardeerd.

We hanteren de anderhalve meter. Dat wil zeggen dat er zitplaatsen zijn voor 14 personen. Graag de stoelen op hun eigen plek laten staan. Deze hebben wij al voor u op anderhalve meter gezet.

We dragen een mondkapje als we ons door de ruimte bewegen. Als je eenmaal zit, mag het mondkapje af.

Winkel Het dragen van een mondkapje is verplicht, net als in alle andere winkels. We hanteren zoveel mogelijk de anderhalve meter. Indien nodig hanteren we een eenduidige looproute.

**Koffiehuis
BARISTA'S** We vragen u vriendelijk of u, voordat u plaatsneemt, uw QR-code wilt laten zien. Deze is hier verplicht, tenzij u alleen iets komt kopen.

We dragen een mondkapje als we ons door de ruimte bewegen. Als je eenmaal zit, mag het mondkapje af.



Tweedehands kleding is duurzaam omdat je de levensduur van de kleding verlengt. Het oude kledingstuk krijgt een nieuw, tweede leven.

Voor alles wat je tweedehands koopt of verkoopt, hoeft er niet iets nieuws te worden gemaakt. Dus door tweedehands kleding en kinderkleding te kopen en te verkopen draag je je steentje bij aan een beter klimaat.

In onze 2^{de} hands kledingwinkel helpen we met grote regelmaat ook mensen die niet als vanzelfsprekend nieuwe kleding kunnen kopen.

Dus nog een extra reden om juist nu het kouder wordt nog een keer goed in uw kledingkasten te kijken. Er is met name behoefte aan wat moderne kleding en natuurlijk goede kwaliteit en schoon. Dank voor uw hulp om de winkel op deze manier altijd gevuld te houden met mooie spullen.

KOFFIE – THEE EN ZELFS BRIEVENBUS KOFFIE

NIEUW

Ja, inderdaad. Naast koffie nu ook een eigen theeassortiment. Zes verschillende smaken en zeer zeker de moeite waard om eens uit te proberen. Zoals u weet is koffie en nu dus ook thee werk voor onze deelnemers. Zeker in afgelopen twee jaar was het extra moeilijk om onze jongeren aan het werk te houden en ze naar werk te begeleiden. Maar voor U is het makkelijk om hen aan werk te helpen en aan het werk te houden. Gewoon door onze koffie te kopen. Dat kan in de koffiebar maar tegenwoordig ook al via de webshop.



Onze koffiebranderij OVERHOOP en koffiebar BARISTA'S zijn beide te vinden in de Havenstraat in Woerden. Een sterk en uniek concept van 50/50 van het Leger des Heils en inloophuis 't Centrum waar ook ver buiten de poorten van Woerden met veel interesse naar gekeken wordt. Onze deelnemers, die vaak een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, leren koffiebranden, koffie melanges maken en verpakken en het vak barista. De koffiekok zoals wij het vaak noemen.



De makkelijkste manier om hen te helpen is onze koffie gaan kopen en gaan drinken.

Met het drinken van onze koffie draagt u bij aan betere kansen voor jongeren en ouderen die wij begeleiden naar werk.

Als u een QR- Reader hebt komt u na het scannen rechtstreeks bij de webshop. Lukt dat niet en wilt u toch de brievenbus koffie een keer uitproberen dan kan dat door onze website te bezoeken.

www.overhoopkoffie.nl

Als de coronamaatregelen het toelaten zijn we van plan om volgend jaar nieuwe activiteiten te gaan bedenken in het inloophuis. Onze openingstijden blijven zoals ze nu zijn, maar op een aantal momenten in de maand organiseren we dan iets extra's. Deze activiteiten zullen met name plaatsvinden in de tijden tussen 10.00-12.00 uur en tussen 15.00 – 17.00 uur van dinsdag t/m vrijdag.

We denken bijvoorbeeld aan:

- Een middag voor creatieve mensen die een hobby hebben en die het leuk vinden om hier mee bezig te zijn in gezelschap van anderen. Bijvoorbeeld breien, haken, naaien, glas graveren, hout branden, hand lettering etc. Alles kan, mits je je eigen materialen meebrengt.
- Samen muziek luisteren (eigen verzoeknummers) en eventueel ook gezellig met elkaar meezingen. Karaoke kan uiteraard ook. We maken er met elkaar een gezellige en muzikale tijd van.
- Uiteraard mag een gezellige bingo niet ontbreken. Niet op grote schaal en het gaat niet om de prijzen, maar zo af en toe gewoon beregezellig toch?
- Een ochtend vol oud-hollandse spelen zoals bijvoorbeeld sjoelen, "Stap-oppen", kaartspelen, ringspel, etc. Mocht je zelf ook een leuk spel hebben en vind je het leuk om dat met anderen te spelen. Meldt het ons!
- Kaarten maken en schrijven voor bekenden en/of onbekenden die het moeilijk hebben. Ook dat geeft voldoening om het samen te kunnen doen.

Mocht u zelf nu nog iets bedenken wat erg leuk zou zijn om samen met anderen te doen in ons inloophuis, we staan open voor suggesties. Alle ideeën zijn welkom. We doen het voor elkaar maar vooral ook met elkaar!!

Bel: 0348-404353 of mail: desiree@inloophuiswoerden.info

Meer info zal te zijner tijd volgen in het inloophuis, op facebook en op onze website.

**DEZE KOFFIE DEAL (X 5) KRIJGT U VAN ONS !**

Een eenvoudige manier om te zeggen dat God van u houdt.

Het is de tekst op de flyer en de koffiestrippenkaart die een paar honderd keer uitgedeeld wordt door de diaconie van de kerk. Het is een geweldige actie om in deze bijzondere tijd eenzaamheid te bestrijden en mensen die het nodig hebben of verdienen 5 x gratis koffie met gebak aan te bieden. Een mooie kans voor hen om iemand te trakteren of om gezellig samen te genieten. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten. Misschien ook wel een bakkie troost voor iemand die het nodig heeft of gewoon iemand mee te nemen die eenzaam is.



Geweldig om al de blije gezichten te zien!! Dank diaconie!!

Elke derde zaterdag van de maand om 15.00 uur is er een gezellig koffieuurtje in het inloophuis met een gratis bak koffie en wat lekkers. Het wordt georganiseerd door de missiegroep centrum.

Een kleine groep met heel aardige mensen staan klaar om vragen te beantwoorden, een praatje te maken, een stukje met je uit de Bijbel te lezen, te bidden of gewoon gezellig een bak koffie met je te drinken. Een ontzettend leuk initiatief en ontzettend gezellig. De eerstvolgende missie koffieuurtjes zijn:

- Zaterdag 18 december van 15.00 tot 16.00 uur
- Zaterdag 15 januari van 15.00 tot 16.00 uur
- Zaterdag 19 februari van 15.00 tot 16.00 uur
- Zaterdag 19 maart van 15.00 tot 16.00 uur



COLOFON



Zolang we nog niet weten wat ons kabinet in de komende maanden gaat beslissen in verband met corona, blijven alle afspraken over openingstijden uitgangspunten en kan het zijn dat we toch nog moeten veranderen.

Hou daarom onze website en facebook in de gaten voor nieuws.

COLOFON

Centraal is een uitgave van diaconale st. JOAC t.b.v. 't Centrum inloophuis.

't Centrum inloophuis is gevestigd aan de
 Hogewoerd 3A-1
 3441 BE in Woerden.
 Tel. 0348-434053
 Website:

www.weeshuiswoerden.nl
www.overhoopkoffie.nl

mail: info@inloophuiswoerden.info
 Redactie: John Tamerus

